



## GOD JUL ALLA ODD FELLOWS DAMER! DAGEN-EFTER...

Torsdagen den 5 dec 2013 hade 49 förväntansfulla damer samlats till det traditionella julfirandet i Odd Fellow logens bankettsal. Stort julbord hade dukats upp, lucia skulle komma från Hagagymnasiet och skulle tomten komma??



Kl 1900 anländer lucia med tärnor och stjärngossar och sjöng de traditionella sångerna som man vill höra en sådan här kväll. Stämningen var magisk härlig.

Efter Luciorna en kort paus och då serverades det julglögg i vinterträdgården.

Under tiden dukade Tommy upp det stora dignande julbordet med julens alla läckerheter, där fanns allt från grisfötter, hemlagade köttbullar, olika sillinläggningar, julskinka och mycket mer. Varmt Tack till dig Tommy!



Snappssånger sjöngs med stor inlevelse - lät nästan som "körslaget"...

Vår egen eminenta tomtemor inledde julklappsutdelningen med att läsa en text ur Karl-Bertil Jonsson "Julafton" av Tage Danielsson. Alla kom i rätt stämning. Tack Elsy!

Därefter vidtog det traditionella julklappsutdelandet - tomtemor skrockade och gissade om innehållet i alla paket - lika underhållande som vanligt. Alla paket öppnades och spänningen för kvällen var "olidlig"!...

Visst är det härligt att ha barnasinet kvar?

*Styrelsen önskar ALLA DAMER en riktig skön och avkopplande  
Helg och tackar för den gångna hösten.*

*Vi ses igen 8 januari 2014 - då blir det Filmtajm*

*GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!*

*Önskar Styrelsen*

Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken.

