



Månadsmöte 4 maj 2017, 26 st varav 19 promenerade med på vandringen och 7 st mötte upp vid Restaurang "Vila" för mat och prat.



Parkens entré vid Norra promenaden. De två granitpelarna kommer från den rivna Oscar Fredriks bro.

Vårt möte 4 maj och det sista för terminen", blev en "fängslande vandring" med vår Elsy Sundström. Vandringen startade vid Folkparkens entre – se ovan.

Folkparken är en park i centrala Norrköping som är placerad på Dragsgärdet vid Norra promenaden. I anslutning till parken ligger Matteuskyrkan och Norra begravningsplatsen. Innan parken anlades användes området för jordbruket och som grustäkt.

År 1893 föreslog stadsfullmäktiges ordförande John Philipson i en motion att det skulle anläggas en park för allmänheten på Dragsgärderna. I motionen hänvisade Philipson till den stora del av Norrköpings invånare som behövde avkoppling på söndagarna men som saknade medel för att ta sig ut till landet. Philipson menade därför att det behövdes en park i stadens omedelbara närhet där dessa kunde tillbringa hela söndagen. Vad gäller kostnaden erbjöd sig Philipson att själv betala för parkens anläggande om staden åtog sig att betala det årliga underhållet. Detta gick staden med på och arbetet med att anlägga parken började genast. Den 9 juni 1895 invigdes parken med att medlemmar av andra livgrenadjärregementets musikkår sjöng fosterländska sånger. På hösten samma år beslutade stadsfullmäktige att parken skulle heta "Folkparken". Uppdraget att rita parken gick till Gustaf Lind, trädgårdsmästare vid Lantbruksakademiens Experimentalfält. Lind ritade parken i engelsk romantisk landskapsstil med slingrande gångar och naturlika planteringar, stora gräsytor och intressanta saker som en paviljong, ett konstföremål eller en ravin. Lind såg till att parken planterades med ovanliga trädsorter från svenska och tyska plantskolor; avenbok, krusbladig alm, asklönn, lärkträd eller japansk solfjäderstall. I allén mellan entrén till

Norra kyrkogården och krematoriets parkering planterades på 1910 61 träd, främst lindar, som tidigare stått på Skolgatan i samband med Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906.

Detta och mycket mer berättade Elsy om – jag har kopierat en liten del från Wikipedia. Tur med vädret hade vi också. Därefter intog vi välförtjänt lunch på Restaurang "Vila".



Stort varmt TACK till Elsy för jättefin och innehållsrik guidning. Det kom önskemål om fler guidade turer.

Huvudrubrikerna för höstens program:

7 sept Magisk föreställning med Ulf Boiertz o Albin Staaf, en blivande stjärna. Väninnor är välkomna.

5 okt Nordenskiölds Expedition med Vega.

21 okt Höstfest – Herrlogen o damklubben

2 nov Besök av Anna-Karin Östling, diakon i Borgs församling.

7 dec Julfirande med stort julbord o lucia.

Se separat program för hösten med utförlig information.

Medlemsavgiften för 2017 skulle ha varit betald 31 mars – men tyvärr har vi **3 st som fortfarande inte** har betalat. Kontakta Carina om du är osäker.

Uppvaktningar under sommarledigheten:

4 juni Gun-Britt Säwar, 70 år

30 juni Helene Franzén, 70 år

8 juli Gun Rydin, 80 år

14 augusti Ingrid Rastland, 93 år



Höstfesten 21 okt behöver vi två damer som är intresserade av att ingå i höstfestkommittén.

Herrlogen har 3 namn klara, damklubben endast ett namn. Hoppas verkligen att två hör av sig så höstfesten kan bli av och inte behöva ställas in. Kontakta undertecknad så fort som möjligt.



TREVLIG SOMMAR tillönskas ALLA och på återseende 7 september.

Hälsningar Solweig Andersson, ordf



Solweig Andersson, ordförande
0709-62 88 37
soan_97@hotmail.com

Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb 2017-05-05
plusgiro 10 64 88-0

Medl.avgiften för 2017 är 200 kr betald senast 2017-03-31.



Solweig Andersson, ordförande
0709-62 88 37
soan_97@hotmail.com

Odd-Fellow-Logen nr 117, Gustaf V damklubb 2017-05-05
plusgiro 10 64 88-0
Medl.avgiften för 2017 är 200 kr betald senast 2017-03-31.