



ÖM:s tankar!

Bröder!

Odd Fellow bedriver en omfattande hjälpverksamhet. "Att hjälpa de nödställda" är en av våra viktigaste uppgifter och att bidra till en drägligare tillvaro för den som har hamnat i svårigheter är därför en angelägenhet och ett ansvar för oss.

Logen har tack vare insamlingar, donationer och gåvor från bortgångna brr vissa möjligheter att göra en ekonomisk hjälpinsats. Från Lennart Torstenssons Fond delas varje år ut en julgåva till någon familj som har det svårt. Och familjen Lindén har lämnat en gåva, som kan vara till hjälp för brr som har det ekonomiskt besvärligt.

Välgörenhetsfonden kan med bidrag, gåvor och avkastningar från fonder hjälpa brödernas familjer eller andra med penningbidrag. Det finns en Hörselfond, där bidrag till olika hjälpmedel kan sökas. Det är viktigt att alla vet att dessa möjligheter till hjälp finns. Det är också viktigt att den br som känner någon, som skulle kunna få del av dessa fonder, underrättar logen.

I mitten av juni har vi sommarsammanträde. Den kvällen, när vi träffas lite mer informellt, brukar vara en mycket trevlig avslutning på säsongen och jag rekommenderar alla brr som har tid att komma då.

Fortsättning i högerspalten

Vad händer?

Torsdag 14 juni kl 18.30

Sommarsammanträde

i Grillstugan, Sandvikens Camping

Meny: Sommartallrik med smått och gott

Obligatorisk måltidsanmälan

Busstransport (som Krukan betalar) för de femtio! först anmälda bröderna avgår från Odd Fellow kl 18. Prick! Samling kl 17.45.

Torsdag 23 augusti kl 18.30

Sommarsammanträde

Kraft- och räkfest

Obligatorisk måltidsanmälan

MÅNADENS BIDRAGSGIFVARE

Vi tackar våra brr Mats Dimell, Dimell

Ingenjörbyrå och Berndt Weimer.

..... ÖM:s tankar!

-Tack för en härlig vårsäsong. Ni har, var och en på sitt sätt, arbetat för logens bästa. Ert engagemang och Er delaktighet är förutsättningen för den trivsel och goda stämning, som ofta råder i vår loge.

Det är vårt ansvar brr, att komma ihåg att många är ensamma under sommaren. Försök att göra ett besök. Eller försök att ringa ett samtal eller på något annat sätt visa vanlig, hygglig medmänsklighet.

Jag önskar Er alla och Era nära och kära och goda vänner en riktigt skön och givande sommar!

Broderligen i Vänskap Kärlek Sanning
Harry Andersson

Vad hände?

UM:s noteringar:

Torsdagen 10 maj

Efter den sedvanliga ljuständningen välkomnade br ÖM Harry Andersson de 47 närvarande brr och berättade kort om de ärenden som skulle behandlas på kvällens logemöte. Många ärenden var behandlade på ValÅM förmöte, så logemöte blev föredömligt kort. Några saker togs ändå upp bl. a. att vår loge fått förtroendet att leda arbetet inför Kulturnatten lördagen den 29 september och br UM eftersökte brr som kan ställa upp som värdar under några timmar för att berätta om Odd Fellows verksamhet.

I klubben hade br Nils-Gunnar Nilsson förberett en presentation från vad han kallade "sitt livs resa". Resan han pratade om var en båtresa längs med Rio Negro i Brasilien, där han och ett antal "akvariefisknördar" fick uppleva många av de fiskarter i sin naturliga miljö. Fiskar som de tidigare bara sett i akvarier. En helt fantastisk resa helt enkelt enligt Nils-Gunnar och en underhållande kväll för oss brr som lyssnade och tittade på de härliga bilderna. Ett stort tack från oss brr till dig br Nils-Gunnar. Det är alltid lika kul att få ögonvittnesberättelser från personer som man känner väl.

Torsdagen 24 maj

Sommaren har närmat sig med stormsteg och det kunde avläsas i närvaron, då 29 brr valt att fira logens årsdag, tillsammans med något färre antal damer. Logemötet inledes med en tyst minut för vår avlidne br Tage Skullman, men blev sedan tämligen kort. Efter logens avslutande förde br CM Mikael Hagdahl med medhjälpare in våra vackert upplådna damer i logesalen och vårt firande av logens årsdag kunde börja. Som traditionen bjuder sjöng vi sommarpsalmer, br O Olle Linderhjelm framförde pre- och postludium, vi hörde br ÖMs betänkvärda tal och recitation av br K Ulf Eriksson. Som brukligt hade br Ulf valt något från Tage Danielsson digra produktion och framförde det som vanligt på ett mästertligt sätt. Efter årsdagens avslutande bildande herrarna "häck" i trappan när damerna fördes ner till Vinterträdgården av br CM.

I klubben tog KM ers Ingemar Thornell hand om oss, trots att det var första gången, på ett mycket bra sätt och vår restauratör Charlies överträffade sig själv då de bjöd på en härlig Charktallrik som förrätt och en underbar fiskrätt bestående av lax och gös till huvudrätt. Br ÖM hälsade all välkomna till och Hannelore Edstav framförde damklubbens tack till att de blev inbjudna till denna årliga tradition. Även om vi inte var så många, så var det inget fel på stämningen. Vår representant i Odd Fellow-kören, br Hans Wärn, försökte lära oss nya ord i en välkänd snapsvisa och han lyckades väl inte fullt ut med tanke på de spontana skratt som uppstod när olika personer kom av sig. Trevligt var det dock som vanligt och jag tror att alla närvarande var nöjda med att de valt att besöka Odd Fellow denna ljuva försommarekväll.

Bengt-Ove Jonsson

Speaker´s Corner

BRODERS-NYTT FÖR 10 ÅR SEDAN

I sommarnumret 1997 kunde man bl.a. läsa:

- att ÖM-spalten minsann konstaterade att "Sommaren står för dörren"!
- att logens 49:e årsdag gick i musikens tecken.
- att br Erik Jakobsson med organist beledsagade Margaretha Winkfield-Jakobssons högtidsprogram, som innehöll både recitation och skön sång, som grep tag.
- att br Putte Sköld med pianist bjöd på en minishow i klubben, som avslutade kvällen med stående ovationer.

DET KOM ETT MAIL

– från vår Kerstin Haapaniemi, som berättade att Odd Fellow-kören medverkar i en stor körstämma i Stockholm i maj 2008. Vår härliga kör hoppas därför att få med fler yngre och äldre sångglada bröder och systrar. Hon berättade att logens brr Harry Andersson och Nils-Gunnar Ellnemark är på gång. "Läckert" tycker

red

DET KOM ETT MAIL TILL

- från lägervärdarna, som meddelade att tre loge-brr, Ahti Hietala, Kurt Oscarsson och Ingemar Thornell erhöll lägrets andra grad i går kväll. Br Ahti hade förärats uppdraget som aktiv recipiend. Det var också mycket glädjande att vår stolta loge även i lägersammanhang visade att vi är störst (*och vackrast! /red*). Bland sextioalet patriarker deltog, utöver våra recipender, elva patriarker från vår loge. Kvällen avslutades i bankettsalen med festmåltid i en broderlig anda.

Lennart Exius / Nils-Gunnar Nilsson

DET KOM YTTERLIGARE ETT MAIL

- nu från vår br DSS Thomas Carlinger. Så här skriver han:

Bröder!

Våren är i skrivande stund i full blom och på väg att gå över i en sommar, som förhoppningsvis blir lika strålande som fjolårets. Det innebär också att våra loge- och lägeraktiviteter nu går ner på lågvarv för att bereda oss alla möjlighet att koppla av och hämta nya krafter.

Den gångna säsongen har bjudit på många fina Odd Fellow-upplevelser och alla institutioner i distriktet har idogt arbetat för att föra vår nu 188-åriga Orden vidare. Tyvärr har även ett antal länkar brustit och vi har då endast tacksamma minnen kvar att vårda. Samtidigt som nya länkar ständigt måste kopplas till vår brödrakedja. För att vi skall bevara Ordens livskraft behöver vi alla göra vad vi kan för att sprida kännedom om såväl vad Odd Fellow står för och den glädje och trygghet, som brödraskapet innebär.

Berätta med stolthet om vår Orden för Din omgivning! Det finns ingen möjlighet att Orden i sin nuvarande form kan ha överlevt i nära två sekler – i en stundtals mycket turbulent värld – utan att den tillgodoser tidlösa och grundläggande mänskliga behov.

Tack bröder för den här våren och för Era insatser! Jag önskar Er och Era kära en skön och stärkande sommar med mycket sol och värme. Vi ses i höst med förnyade krafter!

Broderligen

Thomas

Tack själv br Thomas för Dina insatser och för denna sommarhälsning. Jag är fullständigt övertygad om att alla 117-bröder tillönskar Dig och Dina nära och kära sköna sommarkvällar t.ex. i bersån. (Har Du ingen berså br Thomas – så investera i en.) Och när sommaren är över, så är Du alltid välkommen tillbaka som gäst i vår loge

hälsar

red

..... mera Speaker´s Corner

KAPLANS PUNKT

Det var en gång en liten pojke som lätt blev arg. Hans pappa gav honom en näve full med spik och sa till honom att varje gång han blir arg ska han gå bakom huset och slå i en spik i staketet. Första dagen slog pojken in 37 spikar. Efter några veckor lärde sig pojken att kontrollera sin vrede och antalet islagna spikar minskade hela tiden. Han märkte att det är lättare att behärska sin vrede än att slå in spikar i staketet.

Slutligen kom den dagen då pojken inte blev arg en enda gång. Han sa det till sin pappa och denne föreslog honom att dra ut en spik från staketet varje dag han inte blir arg alls. Dagarna gick och efter en tid kunde pojken tala om för sin pappa att det inte fanns en enda spik kvar i staketet.

Då tog pappan pojkens hand och ledde honom till staketet. Där sa han till honom: "Det var bra gjort, min gosse, men titta på alla dessa hål, det här staketet blir aldrig mera som det har varit." När du säger något i vredesmod lämnar det just sådana här ärr.... Det spelar ingen roll, hur många gånger du ber om förlåtelse, skadan är redan skedd.

En skada orsakad av ett ovänligt ord gör lika ont som ett fysiskt slag. Vänner är i själva verket väldigt sällsynta ädelstenar. Dom gör dig glad och stödjer dig i allt. Dom lyssnar till dig när du har bekymmer, berömmar dig och är alltid redo att öppna sitt hjärta för dig."

Ulf Eriksson



Ett litet kapell på Vikbolandet

Trevlig sommar
tillönskar
red