



ÖM:s tankar

Bröder

"Att lära dem att bara ord inte är tillräckligt utan att våra lärdomar måste omsättas i praktisk handling" är ett av Odd Fellows övergripande mål. I dessa enkla rader inryms mycket klokhet och som gör att vi människor mår bättre. Det kan vara stort att tänka på en annan människa; att ägna någon en tanke, men att verkligen göra något är så oändligt mycket större. Ta t. ex. vårt budord "Att besöka de sjuka". Vilken styrka det ligger i att få besök, telefonsamtal, "tillfrisknande-kort" m.m. när man mår dåligt. Alla bröder som har drabbats av någon allvarigare sjukdom berättar om att det kändes oerhört skönt att veta att det var många som brydde sig när man mådde som sämst och tog sig tid för att hjälpa till med tillfrisknandet. Många äldre har kanske sina barn boende långt borta och har inte så många nära vänner som kan besöka dem. Jag vet att det finns sjukhuspersonal som vittnar om hur våra bröder mår bättre och tillfrisknar snabbare tack vare de besök som de får av oss bröder.

En del bröder kanske tycker att det här inte stämmer på mig. Ingen brydde sig när jag var sjuk. Då tror jag att det beror på att man själv kanske inte varit så aktiv att bry sig om andra. Livet består delvis av ett "må-bra-konto" och för att för att må bra måste man sätta in på det kontot när man själv mår bra. Om man gjort det är jag helt övertygad att man "kan ta ut" en hel del om man skulle må sämre. Det finns gott om sådana exempel inom vår loge. Så min uppmaning blir därför; Passa på att "sätt in" på "må-bra-kontot" när du kan, för den dagen du behöver det som mest är det redan för sent. För övrigt mår man ännu bättre av det redan under tiden du sätter in på ditt "må-bra-konto".

Så ring eller besök någon och ha en skön sommar!!

Broderligen

i Vänskap Kärlek Sanning
Bengt-Ove Jonsson



Vad händer?

Torsdag den 11 juni kl 17.45

Sommarsammanträde. Obligatorisk måltidsanmälan.

Bröderna träffas vid Odd Fellow-huset kl 17.45 för buss-transport till Klinga golfklubb. Bussresan kostar 50 kr t o r. De bröder som åker i egen bil, bör också komma till Odd Fellow-huset. Bussen har plats för 29 passagerare varför är bra om egenåkarna kunde ta med sig någon eller några bröder i sina bilar så att alla kommer ut till Klinga

Klubbmästaren

Torsdag den 27 augusti kl 18.30

Sommarsammanträde. Obligatorisk måltidsanmälan. Program kommer att distribueras via e-post kring mitten av augusti.

Vi hyllar

TjgExÖM br Harry Andersson fyller 70 år den 18 juni. Uppvaktning sker den 17 juni, klockan 12.00. Anmälan om deltagande görs till br ÖM.

Månadens bidragsgivare

Vi tackar bröderna **Agne Söderberg** (Söderbergs Bygg AB) och **Lars Wibrant** för sponsringen av distributionen av månadens nummer av BrodersNytt.



Vad hände?

UM:s noteringar

Torsdagen den 14 maj

Vilken kväll! Klubbafton och 57 bröder! Trevligt som vanligt! Arbetet i logen genomfördes på ett effektivt och bra sätt. Från storlogen rapporterade StRepr br Berndt Carlsson bl a om att man bildat ett centralt IT-råd som får till uppgift att samordna IT-aktiviteter inom logerna. Från lägret nr 15 Stegeborg rapporterade lägervärd br Anders Österlund att sista lägermötet den här terminen skulle äga rum fredag den 15 maj. Under punkten 18, nominering och val, togs beslut om att bröderna Björn Lantz och Rolf Sundström är ordinarie respektive ersättare i fullmäktige i Stiftelsen Odd Fellow-huset under perioden 2010-2011. Logen fattade också beslut om att våra ledamöter i fullmäktige får rösta i enlighet med revisorernas förslag, vad gäller ansvarsfrihet för styrelsen, under det gångna året. Br ÖM rapporterade från br Kalle Ljunges begravning där 25 à 30 bröder från vår loge deltagit.

Br UM informerade om logens årsdag den 28 maj, då våra damer är välkomna att närvara. Klädsel den kvällen är vårdad. Bröderna uppmanades också att boka in sommarsammanträdet den 11 juni. Br Kaplan gav oss en del tänkvärda frågeställningar kring att vi jäktar för mycket och skyller på att vi inte har tid med något. Undertonen var att vi ska se till att ha tid med sådant som är viktigt, t ex besöka en sjuk vän eller kanske en ensam mor eller far lite oftare. Br Gunnar Blomstrand höll sedan ett instruktionsföredrag om faderns viktiga roll i logen.

Efter loge mötet bar det av till klubben med efterföljande måltid. Där serverades det riktig festmat i form av bookmakertaost med ugnspotatis, sallad och bearnaisesås. Och som om inte det var nog så guidade Christian Söderström oss kunnigt och intressant genom en whiskyprovning, där vi provade Glenfiddich (Scotland), Nikka (Japan), Mackmyra 1:a utgåvan (Sverige), Jim Beam (USA) och Snowgrouse (Scotland). På fråga om vilken whisky vi tyckte var bäst så var en majoritet av bröderna överens om att den japanska Nikka var bäst, tätt följd av Glenfiddich. Som vanligt när det är trevligt går tiden fort och runt midnatt gav sig bröderna av hemåt.

Torsdagen den 28 maj

Logens årsdag är ju något speciellt att fira! Särskilt som vi då får ta med våra damer till logen. Vi var 33 bröder och 23 damer som träffades för att celebrera. Logearbetet började tyvärr med ett tråkigt tillkännagivande – ÖM meddelade att vår br Lars Ivarsson tyvärr avled den 26 maj. Parentation kommer att hållas den 10 september. ÖM meddelade också att födelsedagsuppvaktning av br Tjg ExÖM Harry Andersson kommer att ske den 17 juni och de bröder som önskar delta ska snarast anmäla sig till ÖM. UM påminde om att nästa möte är sommarsammanträde och således sista mötet för den här terminen.

Br Kaplan gav oss återigen några tänkvärda betraktelser kring hur vi människor förhåller oss till varandra. Efter logearbetet kom våra damer in och förgyllde samvaron och br ÖM höll då ett högtidstal i vilket han bl a beskrev logens tillkomst den 16 juni 1948. Syster Kerstin Haapaniemi ackompanjerade sommarpsalmerna och br Hans Wörn reciterade ”Östergötland” på ett inspirerande och charmant sätt.

I bankettsalen serverades en festmåltid - Fläsknoisette med medelhavssmör och tomat och olivsallad. Till kaffet och avecen blev vi underhållna av Rickard Kreuger och Christoffer Perenkranz, som bjöd på fint pianospel och skönsång. Med god mat, fin underhållning och trevliga människor kan ju inte en sådan här kväll bli annat än succé.



Speaker's Corner

Brodersnytt för tio år sedan

I juninumret 1999 kunde man bl.a. läsa:

- att br ÖM finner det ofattbart hur tiden rusar iväg
- att logens hemsida blivit succé och nu läses av bröder i hela Norden
- att 26 bröder gästade vår dotterloge 139 Ramunderhäll i Söderköping där det blev en mycket trivsamt samvaro
- att logens årsdag firades i närvaro av 56 deltagare med recitation och sång av syster Margaretha Winkfield-Jakobsson, beledsagad av br organist och högtidstal av br ÖM Hans-Göran Säwar
- att gästerna underhölls av Suzuki turnégrupp, ungdomar 11-15 år, som spelade fiol fantastiskt bra

ExRed

Kaplans punkt

Några tänkvärda ord från vår förre kaplan, br Ulf Eriksson, som han vid ett tillfälle lät logen få del av under "Kaplans punkt" och som tål att återges än en gång med förhoppning att de stämmer till eftertanke. Så här lyder den goda berättelsen:

"När saker och ting i ditt liv nästan har blivit för mycket för dig att hantera, när dygnets 24 timmar inte känns nog, kom då ihåg majonäsburken och två koppar kaffe.

En professor stod inför sina filosofistudenter med några föremål på bordet. När lektionen började lyfte han upp en stor torn majonäsburk av glas och började fylla den med golfbollar upp till kanten. Han frågade studenterna om burken var full. De samtyckte till att den var det. Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde dem i burken. Han skakade den lätt och småstenarna rullade ner i mellan golfbollarna. Återigen frågade han studenterna om burken var full och de höll med. Därefter lyfte professorn upp en ask med sand och hällde sanden i burken och den rann ner och fyllde upp resten av tomrummet. Än en gång frågade han om burken var full och de svarade ett enhälligt JA.

Då lyfte professorn fram två koppar kaffe och hällde deras innehåll i burken. Studenterna skrattade. Nu, sa professorn när skratten klingat ut, vill jag att ni påminns om att den här burken representerar ert liv. Golfbollarna representerar de viktiga sakerna. Familj, barn, hälsa och annat som ligger er passionerat om hjärtat. Sådant som - om allt annat gick förlorat och bara dessa återstod - ändå skulle uppfylla och berika ert liv. Småstenarna representerar andra saker som betyder något, som hem, jobb, bil. Sanden representerar allt annat - småsakerna. Om ni lägger sanden i burken först går det inte att få plats med golfbollarna eller småstenar.

Samma sak är det med livet. Om du lägger all tid och energi på småsaker finns det inte plats för det som är viktigt för dig. Så var uppmärksam på det som är oombärligt för din lycka och nöjsamhet. Umgås med dina barn. Ta med din partner ut på middag. Ägna en omgång till att det som gör dig passionerad. Tids nog kan du städa huset och annat som är mindre viktigt. Ta hand om de så kallade golfbollarna först - sakerna som verkligen betyder något. Återställ det som är viktigast i ditt liv. Resten är bara sand. En av studenterna räckte upp handen och frågade vad kaffet representerar? Professorn log och sa; jag är glad att du frågar. Kaffet finns med för att visa er att hur fullt och pressat ens liv känns, så finns det alltid plats för en fika med en vän."

Redaktionen